



**'Ik heb een goed gevoel over de gastouderopvang en Vince gaat ook graag naar Esther toe'**

**Ouder Babette Helmonds (32) Beroep Ambtenaar Kinderen Lynn (5), Vince (3) en Jill (1) Dagen gastouderopvang 2 dagen per week**

**'Ik had al snel het gevoel dat er iets niet goed was met Vince; hij had als baby helemaal geen zuigkracht.** Toen hij een half jaar oud was, werd hij opgenomen in het ziekenhuis wegens uitdroging. Een paar maanden later begon hij met zijn hoofdje op de grond te knikken, waardoor hij regelmatig een bloedneus had. In november 2011 bleek dat Vince het KBG-syndroom heeft, een zeer zeldzame chromosomale afwijking. De symptomen zijn een algehele ontwikkelingsachterstand van ongeveer zes maanden en epileptische aanvallen. Waarschijnlijk heeft hij ook een milde tot matige verstandelijke beperking, maar dat is nu nog lastig vast te stellen. Vince is een vrolijk, druk mannetje en je merkt eigenlijk niks aan hem; hooguit dat hij een schokkerige motoriek en een kleine lengte heeft. Ook praat hij soms onduidelijk door een slappe mondmotoriek.

**Vince zat eerst op een regulier kinderdagverblijf, maar nadat hij daar een keer een epileptische aanval kreeg en met de ambulance werd weggebracht, was hij niet meer welkom.** Opeens zaten wij met een opvangprobleem. Ik was radeloos en belde het consultatiebureau. Zo kwam ik in contact met Esther.

**Ik heb een goed gevoel over de gastouderopvang en Vince gaat graag naar Esther toe.** Vooral de duidelijke structuur vind ik positief, dat heeft Vince echt nodig. De gastouderopvang bij Esther is heel kleinschalig. Dat is prettig, want je moet Vince constant in de gaten houden, anders gaat hij zijn eigen gang.

**Vince gaat ook nog twee dagdelen naar een therapeutische ontwikkelingsgroep in het revalidatiecentrum.** Daar krijgt hij logopedie, ergotherapie en fysiotherapie. Ook leert hij daar aan tafel blijven zitten of een liedje zingen in de kring. Dat is moeilijk voor Vince, want hij heeft het zo druk in zijn hoofd dat hij zich slecht kan concentreren. Als hij vier wordt, gaat Vince naar de mytyschool, waar we laatst zijn gaan kijken. Daar is hij helemaal op zijn plek.'

**Lezen wat gastouder Esther vindt? Kijk op pagina 5!**