

Dag van Respect moet elk jaar terugkomen

Sipke Jan Bousema (31) is op televisie te zien als presentator van *Museumbende*, *ZipZoo* en *Opsporing Verzocht*. Hoe denkt hij over respect?

Wat versta jij onder respect?

'Dat ik mag zijn zoals ik ben en dat een ander ook mag zijn zoals hij is. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je moet wel begrip voor elkaar hebben. Respect gaat ook over zorgen voor de omgeving waarin je leeft.'

Vind je dat Nederland meer respect nodig heeft?

'Er gebeuren wel nare dingen, terwijl dat niet nodig is. Daarom is het goed dat de Dag van Respect bestaat, dan kunnen we erover praten. Die dag moet ook elk jaar terugkomen, want we moeten ermee bezig blijven.'

Hoe zit het met respect onder kinderen?

'Sommige kinderen hebben snel een oordeel over een ander. Mensen zijn allemaal verschillend, waarom zouden we ons daar druk over maken? Dat heeft geen enkele zin. Weet je wat ik ook ongelofelijk stom vind? Dat sommige kinderen het stoer

vinden om brutaal te zijn tegen hun leraar. Terwijl die leraar voor de klas staat om jou iets te leren! Ik denk dat die kinderen onzeker zijn en zich geen houding weten te geven.'

Word je zelf respectloos behandeld door kinderen?

'Nee, tegen mij durven ze, denk ik, niet. Kinderen kennen mij van televisie en vinden het leuk om mij te ontmoeten.'

Ga je zelf altijd met respect om met anderen?

'Natuurlijk ben ik ook wel eens boos of geïrriteerd. Ik heb mezelf aangeleerd tot 10 te tellen voordat ik reageer. In die 10 tellen kan ik nadenken en dan reageer ik minder heftig.'

Wat is het meest respectloze dat je is overkomen?

'Ik ben wel eens uitgescholden omdat ik homo ben. Ik reageerde niet, want ik vind het zo stom!'

Wat is het meest respectloze dat je ooit zelf hebt gedaan?

'Oeps, ik gooide laatst gewoon mijn kauwgom op straat. Dat slaat natuurlijk nergens op. Toen ik 12 was, heb ik geprobeerd een horloge van 10 gulden te stelen bij *Blokker*. Ik werd betrapt en schaamde me. Ik had beter kunnen werken om die 10 gulden eerlijk te verdienen.'



Hoe belangrijk is respect voor jou?

'Ontzettend belangrijk! Respect maakt het leven leuker. Voor mezelf maar ook voor anderen.'

Waar ging jouw gastles over vorig jaar?

'Over wat respect is. Dat kan van persoon tot persoon verschillen. Veel kinderen dachten dat respect alleen met mensen te maken heeft, maar je moet

ook respect hebben voor het milieu.'

Heb je nog tips?

'Het belangrijkste is dat je om jezelf kunt lachen. Als ik heel moeilijk doe over homomoppen, wordt het leven echt vreselijk. Of ik nog een mop ken? Uhm... Wat zegt een homo in het donker? Ik zie geen flikker!'

